

Natuurvriendenpad

peter: A.T.B. De Natuurvrienden Kalmthout

vertrek en aankomst: Volkshuis (Karel Vroomcentrum), Kapellensteenweg 234

afstand: 12 km

signalisatie: rode N; in het natuurreserveaat De Kalmthoutse Heide volgt u de rode markering van het Duinenpad
bemerking: Het traject is niet geschikt voor fietsers, kinderwagens en rolstoelgebruikers. Het loopt voor een stukje over losse zandbodem. Pas uw kledij aan bij regenweer.

bereikbaarheid:

- met de trein: halte Kijkuit, dan de Kijkuitstraat tot aan de Kapellensteenweg
- met de wagen: parkeerplaats langs de Kapellensteenweg

karakter van de wandeling: Dit wandelpad vertrekt in het centrum van Kalmthout en slingert langs prachtige dreven naar de Kalmthoutse Heide. U komt voorbij verscheidene toeristische en geschiedkundige plekken van de gemeente. Het pad is een initiatief van de Kalmthoutse Natuurvrienden en is zeer afwisselend.

Beschrijving

U vertrekt aan het **Volkshuis ❶**. Het werd gebouwd in 1926 'voor 't volk, door 't volk', zoals u op de ingemetselde steen leest. Architect was de befaamde E. Van Steenberghe. U volgt het zebepad tot aan de overkant van de drukke Kapellensteenweg. Aan het begin van de Foxemaatstraat staat het startbord van deze wandeling. U gaat direct rechts de Molenbaan in. Aan de eerstvolgende wegsplitsing stond vroeger een windmolen uit de 16de eeuw, die in 1944 door de Duitsers werd opgeblazen.

U neemt de weg links en aan het volgende kruispunt weer links. Het volgende straatje links is een smal pad dat uitkomt op een kasseiweg. Dat is de Heikantstraat, die u links inslaat. Aan uw rechterzijde staat een **oude hoeve ❷** met in de gevel het jaartal 1836 en de initialen van de eerste eigenaar Cornelius Van Thillo (C.V.T.) gebeiteld. Voor u ziet u de kerktoren van de **OLV-kerk ❸**, voltooid in 1897. De kerk werd in de oorlog tweemaal opgeblazen en telkens heropgebouwd.

Naast de kerk bevindt zich de **Oude Pastorij ❹**, die opgericht werd in 1636 en in 1998 uitgeroepen is tot monument. Aan de zuidelijke muur van het gebouw is een zonnewijzer aangebracht, die zowel het uur als de maand aangeeft. Aan de noordzijde staat een dorpspomp uit 1870 en een merkwaardige grafsteen uit 1708 van een Kalmthoutse secretaris.

U volgt het pad tussen het gemeentehuis en het politiekantoor en bereikt terug de Kapellensteenweg, die u rechts ingaat. Aan het huis op nummer 118, **Villa Vogelenzang ❺**, is een gedenksteen bevestigd. Daarop leest u dat hier in 1892 het letterkundig tijdschrift 'Van Nu en Straks' werd opgericht. Stichters waren Prosper Van Langendonck, Cyriel Buysse, Emmanuel de Bom, August Vermeylen en Henry Van De Velde, wiens zuster in dat huis woonde.

Tegenover het huis op nummer 93 draait u links het dreefje naar het Gitok- Secretariaat in. Voor de ingang van de Gitokschool neemt u het paadje rechts, dat door het park slingert. U houdt links en komt zo in de Cassenboomlaan terecht. Vooraan in een grasperkje regeert de geklasseerde **Cassenboom ❻** of Kassemse Eik, aangeplant rond 1806.

In het verlengde van die straat komt u in een pad dat ons langs de sportvelden naar het station brengt. U steekt de spoorweg over. De spoorlijn Antwerpen-Roosendaal werd in 1854 aangelegd en haalde Kalmthout uit haar isolement. In die tijd kwamen talrijke stadsmensen per trein de Kalmthoutse rust opzoeken.

Aan de overkant van de straat, op Heuvel 2, bevindt zich het befaamde **Arboretum ❼**. In die prachtige tuin vindt u een unieke verzameling van duizenden planten en bomen. Er worden ook tentoonstellingen, workshops en cursussen gegeven en er is een groene winkel. Voor een hapje en een drankje kunt u in de cafetaria terecht.

Een beetje verder draait u rechts de schaduwrijke Lindendreef in. U wandelt door de 'Rozenkrans' aan de linkerzijde van de dreef. Aan Den Dijk gaat u links en even later rechts de Kastanjedreef in. In het laatste huis op de linkerkant van Den Dijk woonde de bekende Antwerpse impressionistische schilder Richard Baseleer. Links van de Kastanjedreef ziet u een deel van de boomrijke gordel die zich rond de Kalmthoutse Heide bevindt. Naast u loopt de Zwarte Beek.

U komt aan de **Markgraaf ❽**. In dat domein werd aanvankelijk turf ontgonnen. Van 1650 tot 1750 waren hier de visvijvers van de pastorij van Kalmthout. De pastorij was in die tijd onderhorig aan de Witheren van de Abdij van Tongerlo. De Markgraaf kreeg zijn huidige naam in de 19de eeuw van de toenmalige eigenaar, notaris Gheysens, die in Antwerpen aan de Markgravelei woonde.

Het kruispunt dat u nu tegenkomt, wordt in de volksmond 'de ster' genoemd. Daar slaat u links de servituutweg Olmendreef in. Zo wandelt u het staatsnatuurreservaat 'De Kalmthoutse Heide' binnen. De gemeente en de beheerders van het reservaat verwachten dat u de natuur respecteert en dat u zich aan de voorschriften houdt. Vanaf de volgende splitsing volgt u de rode markering van het **Duinenpad** 9. Eerst wandelt u over de duinen en daarna komt u op een pad tussen weilanden. In de lente treft u hier misschien vogels aan als de kievit, de grutto of de Canadese gans. De brede zandweg steekt u schuin links over en u volgt het spoor van de pijpleidingen (aardolie en aardgas). U beëindigt het Duinenpad en komt uit aan de Putsesteenweg. U steekt voorzichtig over.

In het moderne gebouw aan de parking 10 vindt u de **Dienst voor Toerisme**, het **Bijenteelmuseum** en het **Natuureducatief Centrum 'De Vroente'** met een permanente tentoonstelling van de Kalmthoutse Heide. Een drankje in één van de tavernes kan voor verfrissing zorgen.

U volgt verder de route en gaat de Heibloemlaan in. Na een kleine 100 meter slaat u links een bospad in en wandelt tot aan de Kinderwelzijnstraat. Daar gaat u rechts en vervolgens links de Iridreef, rechts de Vogelenzangstraat en nog eens rechts de Cuylitshofstraat in. De laatste komt uit in de Kijkuitstraat, die u links volgt. U gaat de spoorweg over en komt uit op de Kapellensteenweg. Rechts staat het Volkshuis u op te wachten. Uw wandeling is rond.

Aanvullende informatie

- Arboretum: Heuvel 2, 03 666 67 41, www.arboretumkalmthout.be, open van 15 maart tot 15 november
- Dienst voor Toerisme: Putsesteenweg 131, 03 666 61 01
- Bijenteelmuseum: Putsesteenweg 131, 03 666 61 01
- Natuureducatief Centrum 'De Vroente': Putsesteenweg 129, 03 666 12 28, www.devroente.be

Natuurvriendenpad

Kalmthout - 12km

